

En björnjakt i Siaberget

En kall marsdag för omkring åttio år sedan skidade bröderna Tjärn Halvar och Sven Olsson och bröderna Tjärnmor Erik och Olof Rolfsson den nära två mil långa sträckan från Heden till Siaberget på Särnaskogen. De hade sina mynningsladdare på ryggen, men så var också deras ärende att skjuta en på hösten förut ringad björnfamilj, som de visste låg nere i idet. Så snart de kommit fram, började jakten och snart nog fingo jägarna sitt lystmäte, ty ur idet störtade inte mindre än tre björnar, som alla föllo för deras säkra skott. När de laddat om sina muskedunder skulle den då knappt tjugoårige Olof Rolfsson närmare undersöka idet. Han stack ned skidstaven och fick till sin häpnad känna ett mjukt föremål därinne. Det var en fjärde björn, som i samma ögonblick kom framrusande, hoppade upp på Olles skidor och visade sig redo till anfall. Men jägarna stodo beredda med sina bössor, och även denna best förpassades till de sälla jaktmarkerna.

Undra på att det blev ett triumftåg, som till Särnaby drog fram efter den gamla Transtrandsvägen, då ännu blott en vanlig skogsväg. Där kommo jägarna körande med sina hästar det ovanligt rika jaktbytet och alla, som kunde komma, drevos av sin nyfikenhet till vägen för att titta på det stolta jaktsällskapet. Samma uppseende mötte hemma i Heden. I Tjärngården blev det någon dag senare ett hejdundrande kalas, dit även intresserade från andra håll och den tidens ståndspersoner från Särna inbjudits. Bland de stora björnstekarna tronade på bordet fyra björnhuvuden med uppspärade gap. Och det blev en trevlig fest, försäkrade alla, som voro med och det var ju inte underligt, då man firade en verklig bragd och inte en konstgjord filminspelning. Björnhuvudena funnos kvar i Tjärngården tills omkring sekelskiftet, då en främmande benuppköpare lyckades komma över dem.

B. J. J.

Mora Tidning den 12 april 1946.

*För hand: Obs Tjärn Sven Olsson var Sjö Gretas far.
(Se artikel om Sjö Greta 1941-12-10)*