

## Släkthistoria från Särnaheden.

En majdag år 1859 drunknade med häst på Hedefjorden vid Heden Trång Jo Jonsson d. ä. från Trånggården i Heden och hans hustru i andra giftet, Kersta Toresdotter från Norge. De efterlämnade 6 minderåriga barn i knappa omständigheter, de 2 minsta tvillingar och endast 3 år gamla.

För barnens underhåll var inom byalagen den bättre ekonomiskt bemedlade skyldig att hjälpa och bistå den andre. Det var en oskriven lag, ett gammalt moralbud i sådana situationer.

Här kan nutidsmänniskan få anledning till allvarsam och stilla eftertanke samt möjlighet att jämföra den tidens hjälpmöjligheter åt barnrika familjer med nutidens. Då inser man kanske bättre vilka omständigheter en fattig, föräldralös minderårig barnskara måste framleva i.

Deras föräldrar hade med häst varit över sjön och på andra sidan plockat mossa och björkris till kreaturen i foderbristen. På återvägen kom de för nära intill det förrådiska strömdraget och drunknade.

Nödrop hördes från de drunknande, av de närmaste grannarna, men ingen hann fram i tid till deras räddning. Trånggården stod omkring 100 meter norr om nuvarande Klittgården på Heden. Den blev senare såld och flyttad till ett annat ställe inom byn.

Om barnens vidare framtid, vilka alla levde till hög ålder, berättar gamle minnesgode Busk Jonas Jönsson i Särnaheden, som återger denna händelse följande:

Sonen Tobias kom till byn Sörberget i Särna, blev med tiden gift och bosatt där.

Sonen Emret kom till byn Gördalen i Särna, senare gift till byn Linnäs på andra sidan riksgränsen vid Gördalen.

Sonen Johan kom till Sjögården, Heden, tog sig med tiden hustru från Norge, och förblev sin hembygd trogen.

Dottern Karin kom till Gördalen, återvände till sin hemby efter c:a 40 år och dog ogift på Särna ålderdomshem vid hög ålder.

Sonen tvillingbrodern Jo kom först till Holsgården i Särna, sedan till Pingstigården i Östanomsjön, där han senare blev gift.

Tvillingsystern Sigrid kom till Dammgården i Heden, där hon växte upp, blev senare gift med Jomo Jo Olsson i Heden.

Dessutom hade Trång Jo den äldre en son i första giftet som gick under namnet Lill Trång Jo och nu var självför.....

*Papperet tog slut....*

Mora Tidning den 27 juni 1951

Av: Busk Jonas Jönsson, Särnaheden.